

# Bloesemtocht Rembrandtpark



De wandeltocht kan op iedere locatie van de route worden gestart. In de beschrijving zijn we uitgegaan van beginpunt:

Start: hoek Rembrandtlaan / Amersfoortse straatweg

- 1. Rembrandtlaan in**
- 2. 1<sup>ste</sup> rechts Vermeerlaan**
- 3. 1<sup>ste</sup> links Van Ostadelaan**
- 4. 1<sup>ste</sup> rechts Tenierslaan**

Achter het bouwterrein ligt de Godelinde basisschool. Wie of wat is “Godelinde”? In 968 had Wichman zijn leengoederen, waaronder Naerdinclant (tot 1300 de naam voor 't Gooi) aan het klooster in Elten geschonken. In 1280 kwam de Eltense abdis Godelinde (1272-1288) met graaf Floris V van Holland overeen dat alle gezagsrechten in [eeuwige] erfelijke pacht aan hem overgedragen werden. Elten is een Duits dorpje

in de gemeente Emmerik dat dicht tegen de Nederlandse grens is gelegen. In de buurt van Lobith.

**5. 1<sup>ste</sup> rechts Gerard Doulaan**

**6. 1<sup>ste</sup> links Ferdinand Bollaan**

**7. 1<sup>ste</sup> links Frans Halslaan**

Ter hoogte van nr. 13 een bordje van de gedenkroute "75 jaar Vrijheid" Het joodse gezin Joseph was tot eind februari 1943 vrijgesteld van transport via Westerbork naar de vernietigingskampen Auschwitz of Sobibor. Met hulp van de burgerij van Naarden ontsnapte het gezin tijdig aan deportatie en vluchtte naar Zwitserland via België en Frankrijk. Aan de Nederlandse grens was er verraad van een douanier dat diens vrienden in het verzet duur is komen te staan. De familie Joseph wist veilig Zwitserland te bereiken, waar ze met een hoop geluk door de strenge mazen van het vluchtelingenbeleid van de Zwitsers heen wisten te komen. Eind 1945 keerden ze terug naar Naarden.

**8. 1<sup>ste</sup> rechts Van Ostadelaan**

**9. 1<sup>ste</sup> rechts Van Dijcklaan**

De vijver waar je nu langs loop heet officieel Jan Jurissen plantsoen. Wie was Jan Jurissen? Dit was één van de grootste kwekers van dit gebied. Na het afgraven van dit gebied, bleek de grond erg geschikt om tuinplanten en bomen te kweken. Vandaar dat er hier vroeger zoveel kwekerijen waren.

Waarom is de vijver bij de bouw van deze wijk aangelegd? Ooit is deze wijk afgegraven en er zijn zanderijsloten in gegraven. Om te kunnen bouwen moest de grond weer opgehoogd worden. Bovendien moesten de zanderijsloten die door het terrein liepen grotendeels worden gedempt. Voor het zand dat daarvoor nodig was werden er vijvers gegraven. In het Rembrandtkwartier werd alleen de grond onder de

huizen en de wegen opgehoogd – dat verklaart de hoogteverschillen in de wijk.

**10. 1<sup>ste</sup> links Van der Helstlaan**

**11. 1<sup>ste</sup> links Rubenslaan**

**12. gelijk rechts pad in langs het water**

**13. links Jan ter Gouwweg**

Voor je zie je een wijkje met nieuwere huizen.

In 1903 verrees aan de Jan ter Gouwweg in Naarden de Eerste Gooische Kalkzandsteenfabriek. Rond 1980 afgebroken. Het zand kwam per schuit uit een zanderij bij Oud Naarden.

Ter hoogte van het Oranje Bovenpad op de lantaarn een bordje van de gedenkroute "75 jaar Vrijheid". Twee studenten kalkten op 31 augustus 1941, de verjaardag van Koningin Wilhelmina, op de schoorsteen van de Gooische Stoomwasscherij 'ORANJE BOVEN!'. De bevolking was opgetogen. De ouders, de broers Daan en Peter De Moulin, wisten naar Engeland te ontsnappen. Nu heet het pad daar Oranje Bovenpad.

**14. rechts om de flat**

Wij lopen om een appartementen gebouw heen. Vroeger stond op deze plaats het fabriekscomplex van oorspronkelijk de Gooische Stoomwasserij. De eigenaar van dit bedrijf was de heer Vlek. De vijver in deze wijk wordt in de volksmond "het meertje van Vlek" genoemd.

**15. links Jan van Goyenlaan**

**16. rechts Vincent van Goghlaan net voorbij lopen, pad rechts evenwijdig aan het water blijven lopen**

**17. links Paulus Potterlaan**

Brug Paulus Potterlaan. Deze brug is de gemeente grens tussen Naarden en Bussum. Aan iedere kant staat een gemeente wapen.

**18. 2<sup>de</sup> rechts Rembrandtlaan**

**19. 1<sup>ste</sup> rechts Gerard Doulaan**

**20. 1<sup>ste</sup> links Jan Steenlaan**

**21. voetpad naar het zuiden langs het water achter de Jan Steenlaan**

**22. naar links**

**23. bij einde rechts richting Vermeerlaan**

**24. 1<sup>ste</sup> links Jan Toebacklaan in**

Hier staat een NH hotel, Jan Tabak. Vanaf 1880 bevindt zich hier al een uitspanning. Het ontwikkelt zich tot 'een drukbezocht en geliefd oord voor Gooiers en Amsterdammers voor zondag uitstapjes en voor reizigers'. In 1882 wordt de Gooise stoomtram aangelegd, in de volksmond bekend als 'de Gooische Moordenaar'. Er was een halte bij Jan Tabak.

Loop gerust binnen (rekening houdend met de Corona regels). Mochten de medewerkers tijd hebben zijn ze van harte bereid om informatie te geven over de historie van hotel Jan Tabak. Er is een thema kamer op de begane grond met historische wetenswaardigheden.

Een aantal straten in Gooise Meren heeft van oudsher 2 plaatsnamen, zo ook de Jan Toebacklaan. Zie de nummering, nr. 2 Bussum start bij de Brediusweg, nr 1 Naarden start tegenover Jan Tabak. Het was ook niet done om aan de Bussumse kant een huisnummerbordje in de geel / zwarte kleuren op te hangen. Er werd vroeger gegrupt dat Naarden op stand was omdat dit stadsrechten had.

**25. links en je bent weer bij beginpunt.**

**Voor de Bloesemtocht door het Componistenkwartier steek je hier over, die route start & eindigt ook op deze plek.**



Met dank aan enthousiaste bijzondere verhalen van de bewoners, Jan Tabak & historische kringen

