

# Bloesemtocht Componistenkwartier



De wandeltocht kan op iedere locatie van de route worden gestart. In de beschrijving zijn we uitgegaan van beginpunt:

Start: hoek Amersfoortsestraatweg / Oud Blaricumerweg

## 1. Oud Blaricumerweg in

Aan beide kanten van het parkje staan 2 palen. Het parkje markeert de grens tussen de wijk Bosch van Bredius en het Componistenkwartier. De oude betonnen palen met OUD BUSSEM er op. Dit markeerde de toegang van tot waar eens het landgoed Oud Bussem liep. Nu rest er nog een klein stukje landgoed en het huis, waar nu het kantoor van SAS in zit aan de andere kant van de A1, richting Huizen. (Mooie extra lus voor echte wandelaars.)

## 2. 1<sup>ste</sup> links Beethovenlaan

In de bomen hangen mezenkastjes. Men denkt dat de mezen de rupsen van de eikenprocessierups eten en zo de gevreesde plaag kunnen voorkomen. Aan de andere kant van het water liggen de BOR gronden.

## 3. 1<sup>ste</sup> rechts Van der Horstlaan

Hier gaat de wijk met oudere huizen over in een gedeelte met jongere huizen. Pas in 1926 werd er toestemming gegeven door het rijk, om

buiten de stad Naarden te bouwen. Door WO II zijn de bouwactiviteiten gestopt. Pas in de jaren '70 is men in deze wijk verder gaan bouwen.

Anthon van der Horst (Amsterdam 20 juni 1899 – Hilversum 7 maart 1965) was een Nederlandse organist, dirigent en componist. Hij werd vooral bekend door de Mattheus Passion in Naarden.

#### **4. Let op, rechtdoor Lisztlaan**

#### **5. Rechts tussen de flats door naar de Amersfoortsestraatweg**

Na 1926 werd de rijksweg Amsterdam - Amersfoort buiten de vesting om aangelegd. Dit punt was mooi halverwege de route. Op de plek waar nu de gele flat staat stond vroeger een motel; Motel Naarden.

#### **6. rechts op Amersfoortsestraatweg**

#### **7. Bij de Lunet oversteken (echte wandelaars kunnen nog via de Amersfoortsestraatweg de Huizerstraatweg / Vesting meenemen)**

Voor wie extra lus maakt of het zich altijd al afvroeg:  
Naast het politiebureau staat een schoorsteen. Dit is de schoorsteen van het voormalig zwembad Naarden. Toen men hem wilde afbreken, bleek dit het zomerverblijf van diverse vleermuizen te zijn. Deze dieren zijn beschermd. De schoorsteen is blijven staan en de vleermuizen zijn gebleven.

#### **8. rechtdoor Dirk ter Steeglaan**

Nu is dit een villa wijkje. Tot 1990 was hier het Diaconessenziekenhuis gevestigd. Veel Naarders, zijn hier nog geboren.

#### **9. rechts aanhouden (via galgenveld naar Naarderpoort)**

Hier stonden ooit de galgen. De toponiemen Galgesloot en Galgebrug herinneren nog altijd aan deze sinistere plek. Nog geen eeuw geleden kenden we ook nog de Galgesteeg, tegenwoordig is dat de Godelindeweg.

#### **10. rechts aanhouden en oversteken richting HC Naarden Beethovenlaan**

#### **11. 1<sup>ste</sup> links Schubertlaan**

## 12. links Beethovenlaan

In de wijk zijn veel vaarten. Wat is de reden dat hier in deze wijk zoveel watertjes zijn? Het schootsveld werd in de achttiende en de negentiende eeuw afgegraven om vanuit de vesting een beter uitzicht op de naderende vijand te hebben én om zo nodig het gebied rond de vesting onder water te kunnen zetten. In het schootsveld mocht niet of in beperkte mate gebouwd worden. Het afgegraven zand werd afgevoerd via zogenoemde zanderijsloten, zodat geleidelijk aan een heel stelsel van sloten ontstond rondom Naarden. Het zand werd o.a. gebruikt voor de aanleg van de stad Amsterdam

## 13. 2<sup>de</sup> rechts Wagnerlaan

## 14. 2<sup>de</sup> links Händellaan

## 15. 1<sup>ste</sup> rechts bloesempad

## 16. links en je bent weer bij beginpunt.

Voor de Bloesemtocht door het Rembrandtpark steek je hier de Amersfoortsestraatweg over. Die route start & eindigt ook op deze plek.



Met dank aan mooie verhalen van de bewoners & historische kringen